

PÅ TÆRSKLEN TIL

EN NY OPLYSNINGSTID

HVAD SKAL DER TIL FOR AT FÅ
VERDEN TILBAGE PÅ SPORET?

VI HAR MISTET BLIKKET FOR DET
OVERORDNEDE PERSPEKTIV,
MEN MANGE ER VED AT
GENFINDE DET.

MÅSKE ER DU EN AF DEM?

af Kurt Lindekilde,
læge, coach og
forfatter



Der er noget i gære. Verden er af lave. Der skal andre boller på suppen, og her har du, kære læser, en enestående chance for at give dit bidrag til at få verden sporet ind på noget mere optimalt.

Status: Tiltagende spændinger mellem verdens nationer, og ikke mindst stigende uenigheder mellem befolkningsgrupperne i de enkelte lande - den bølge af især islamistisk terrorisme, der hærger verden - massive formuer, som undgår beskattning, fordi pengene gemmes bort i såkaldte skattely, så befolkningerne får alt, alt for få resurser stillet til rådighed - og ikke mindst tiltagende usikkerhed omkring det helt nye fænomen "kunstig intelligens" (artificial intelligence, AI), som bl.a. gør, at Google, Apple, Facebook og Amazon (GAFA) samt Twitter og det kinesiske Alibaba m.fl. ved stort set alt om alle os andre, uden at vi ved, hvad de ved om os, og hvordan de spinder guld på deres omfattende viden om os.

Men hvis verden således er af lave, nytter det ikke bare at sige, at det er politikernes skyld. Selvom de ledende lag i vore samfund klart har "jokket i spinaten" på rigtig mange måder, har vi jo selv i det demokratiske Vesten valgt de uduelige politikere.

En ny og bedre verden begynder med dig selv. Som Gandhi er citeret for at sige: "Vær den forandring, du ønsker at se i verden."

Du og jeg må op på hesten. Endnu har vi i de fleste vestlige samfund - Europa, Nordamerika, Australien og New Zealand - forholdsvis velfungerende samfundsinstitutioner, og samfundsmaskineriet kører endnu ikke totalt på pumperne.

Så måske trænger verden bare til, at vi - du og jeg - går på barrikaderne og laver hele molevitten om, inden verden kører sig selv helt ud over kanten?

Ved vi, hvad vi vil have? Uanset hvor i verden vi befinder os, er befolkningsgrupperne i de enkelte lande ganske uenige om, hvordan samfundet skal indrettes, og hvad det meningsfulde liv består i.

Men måske ligger der lige præcis her et uerkendt udviklingspotentiale. Vi trænger bare til en tilpas dybtgå-

"OPLYSNINGSTIDEN
'AFFORTRYLLEDE' SÅ
AT SIGE VERDEN!"

ende analyse af, hvad vi som folk og som menneskehed rummer, og hvordan vi får os foldet ud.

Den amerikanske filosof Ken Wilber har med sit skarpe intellekt og sin spirituelle tilgang et ganske godt bud på, hvad vi stiller op med den verden, vi lever i.

Spirit-in-action. Ken Wilber har skrevet mere end 20 bøger - oversat til talrige sprog - som rummer velresearchede, logiske analyser. På overraskende vis sammenstiller han bl.a. udviklingen eller modenhedsgraden af de forskellige samfund gennem tiden med udviklingen af det enkelte individ.

Altså: Ligesom vi hver især fra barndommens forskellige udviklingsfaser og op til og igennem voksenlivet gennemløber forskellige stadier, sådan kan man tilsvarende beskrive samfundsudviklingen fra jægersamler-stadiet, over havebrug-landbrug-industri og op til vore dages informationsamfund.

Parallelt med, at de økonomisk-tekniske strukturer i de enkelte samfundstyper op gennem disse tusinder til millioner af år ændrer sig, ændrer samfundenes per-

spektiv - eller verdenssyn - sig også.

Det er, som om evolutionen i sig selv fremkalder ikke bare forskellige produktionsforhold i de forskellige epoker, men også fremelsker forskelligartede kulturer og samfundssyn. Disse fastlægger, hvilke frihedsgrader den enkelte borger har, og hvordan man grundlæggende forstår, hvad selve livet handler om.

Man kan på bedste vilberse vis godt sige, at der er tale om *spirit-in-action*, som hele tiden er i færd med at rulle nye perspektiver ud. Den proces revolutionerer både samfundet og det enkelte menneskes syn på sig selv og på verden og på, hvad der skaber verden.

Og hvis en udviklingsfase ikke er fuldt ud forstået, kan hverken individ eller samfund eller grupper i samfundet bevæge sig videre til den næste fase. Som illustration af udviklingsfaser kan nævnes tre eksempler:

1) **Den mytiske verdensforståelse.** Fra omkring år 600-500 før vor tidsregning og



Den amerikanske filosof Ken Wilber (f. 1949, Oklahoma) har med sit skarpe intellekt og sin spirituelle tilgang et ganske godt bud på, hvad vi stiller op med den verden, vi lever i. Han har skrevet mere end 20 bøger - oversat til talrige sprog.

frem mod 1500-1600-tallet har vi forskellige imperier - kinesiske dynastier, romerriket m.fl. Her herskede den mytiske verdensforståelse, hvor den ene eller anden gud sørgede for ens lykke. De enkelte borgere havde klart definerede roller at spille.

2) **Den første oplysningstid.** I 1700-tallet slog den såkaldte oplysningstid igennem i Europa i et opgør med især den katolske kirke. Den "nye

"NÅR STADIGT FLERE KUN ER
OPTAGET AF EGEN NAVLE,
SMULDRER DEN OVERORDNEDE
SANDHED OM, HVAD VI SOM
SAMFUND HAR GANG I."